

2021-22 Uitgebreid overzicht aanbod reguliere kringen en themakringen

Datum: 3-09-2021

Voor contactgegevens graag het adresboek gebruiken.

Reguliere kringen

Naam:	Contactpersoon	Informatie
Oost A 2de + 4de dinsdagavond	Jan Otter	Samendoen en vrijblijvend. Communicatie loopt via email en app. We delen al jaren lief en leed en proberen naar elkaar om te kijken. Taken zijn verdeeld over alle kringleden. Voorbereiding wordt gedaan door degene waar de kring is. De preek van de zondag daarvoor wordt besproken. Mocht iemand een idee voor een avond hebben dan is daar plaats voor. 1x/jr een filmavond.
Oost B 2de + 4de dinsdagavond	Marc Breunissen	Onze kring kan omschreven worden als een traditionele huiskring. Onze avonden bestaan uit zang, Bijbelstudie en ontmoeting. Verder organiseren we met enige regelmaat op zondag een gezamenlijke lunch. We hebben een trouwe groep van kringleden maar er is zeker nog ruimte voor groei.
Centrum 2de + 4de dinsdagavond	John Brunekreeft	Kring centrum is een gezellige kring waar zo'n 20 mensen van verschillende generaties met veel plezier naar toe komen. We kenmerken ons door de woorden humor, afwisseling, diepgang, omzien naar elkaar. Ruimte voor elkaars mening vinden we belangrijk. In onze groepsapp wordt soms lief en leed met elkaar gedeeld of vragen we om gebed waar nodig. We werken graag met een thema of boekje, dat we vervolgens als leidraad gebruiken. We houden van variatie en vullen onze avonden dan ook afwisselend in met bijbelstudie, een spel (en ja we zijn fanatiek) of een creatieve werkvorm. We starten altijd met samen zingen. Ook eten we af en toe samen en houden we van een speciale activiteit rond Pasen, Kerst of Sinterklaas. De avonden worden door kringleden afwisselend voorbereid en vaak kunnen we ons in kleinere groepjes splitsen zodat we met aandacht voor elkaar, in een veilige setting, mogen leren van elkaar.

Veldhuizen 1 2de + 4de dinsdagavond	Jan Kemman	We hechten als kring aan pastoraal op elkaar toezien en vervullen om de beurt de leiding van de kringavond. Globaal gesproken is de avond als volgt: - Even bijpraten - Enkele liederen uit de liedbundel zingen - Inventarisatie gebedspunten voor het kringgebed - Bespreking Bijbelgedeelte of boekgedeelte - Afsluiting met gebed
Kring 2.0 woensdagavond in de oneven weken	Hannah van Geresteijn Nelleke van de Meijgaard	Op woensdagavond in de oneven weken komen we samen in de GHK, maar normaal gesproken bij een van de kringleden thuis. De avond start vanaf 19:30 uur met inloop voor koffie en thee. Om 20:00 uur starten we met bijbelstudie. Onze onderlinge relaties, het leven met God, Zijn woord en het gebed staan centraal op onze kring. Dit seizoen behandelen we het boekje “ Daniel & Esther” van Max Lucado. Onze kring bestaat uit 14 personen met diverse kringleden die niet op hun plek zijn in grote groepen. Om elkaar de ruimte en veiligheid te bieden en elkaar oprechte aandacht te geven, is er helaas op dit moment geen ruimte voor nieuwe kringleden.
Zuid 2de + 4de dinsdag	Annet Hendriks	Kernwoorden zijn: betrokken, verlangen naar ontmoeting met God en elkaar... en de bijbel gaat altijd open. We sporen elkaar aan om de studies thuis alvast voor te bereiden. Gespreksleiderschap rouleert. Thuisbasis van de kring is de Beemd in Renkum. Zo'n 2- 4x per seizoen willen we een gezamenlijke maaltijd blijven organiseren (Beemd/ GHK) en nodigen daarbij ook anderen uit.
Rietkampen 2de + 4de dinsdag	Oscar Bosman	Een leuke kring die elke 2e en 4e dinsdag samenkomt. Vooral het samen zijn, het samen zoeken naar Zijn plan en naar elkaar omzien vinden we erg belangrijk.

Thema kringen

Naam:	Contactpersoon	Informatie
Geloofsopvoeding voor jonge ouders 2e woensdagavond van de maand	Jacodien Vreugdenhil	<p>Gelovig Opvoeden - Het gezin als canvas voor God's schilderij". Tof dat je gaat deelnemen! Onze hoop is dat we samen mogen kijken wat het betekent dat God ons gezin wil gebruiken als een canvas om Zijn verhaal van verlossing en vernieuwing te schilderen.</p> <p>We leren en ontdekken samen wat dit betekent voor onze taak als ouder vandaag de dag. Hoe God ons, in al onze imperfectie, wil gebruiken voor Zijn Koninkrijk. We zullen met elkaar gaan ervaren dat dit opvoeden in eerste instantie een vernieuwing is van ons als ouders zelf. Er is daarom ook ruimte voor rust, voor tijd met God en met elkaar. En we stellen elkaar de vraag: Laat jij God Zijn schilderij schilderen? Ook door jou en jouw gezin heen?</p> <p>De toerusting bestaat uit 8 momenten (elke 2e woensdagavond van de maand en in februari een vrijdagavond+zaterdag). Iedere ouder is welkom, alleen of samen!</p>
Stil, mijn ziel wees stil 2 ^e + 4 ^e dinsdag	Richard Pape Rico Kuiper	<p>Je zou graag meer willen bidden, maar het lukt maar niet. Je zou graag meer stil willen zijn, maar het komt er niet van. Terwijl je er toch echt naar verlangt. Want je wilt graag leven in Gods aanwezigheid, op een bewuste manier. Misschien denk je: stilte is niks voor mij. Maar niets is minder waar. Stilte is voor iedereen. Je moet de stilte alleen wel leren kennen en ermee oefenen.</p> <p>Deze kring gaat je helpen om een manier van bidden te ontdekken die meer gaat over het zoeken en ervaren van Gods aanwezigheid dan over bidden met veel woorden. Meer over stil zijn dan over praten. Meer over ontspanning in gebed dan inspanning. We gaan tijdens het kringseizoen samen drie gebedsvormen ontdekken en oefenen: Lectio Divina, het Jezusgebed en het Centreren gebed. Wil je alvast meer weten, dan vind je op onderstaande website meer informatie: https://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil-alle-lessen/</p> <p>Praktisch: We houden de kring klein: Max 10 deelnemers Wanneer: 2^e en de 4^e dinsdag van de maand van 19.30 - 21.00</p>

<p>Evakring</p> <p>donderdagochtend in de oneven weken</p>	<p>Marian Bor</p> <p>Wilna Baak</p>	<p>Afgelopen seizoen hebben we ontdekt hoe waardevol het is om als "zussen in Christus" met elkaar op te trekken, met elkaar God's Woord te openen en voor elkaar te bidden. De verschillen in leeftijd en ervaring waren verrijkend.</p> <p>De Bijbelstudie ochtend voor vrouwen is tweewekelijks in de even weken op de donderdagochtend van 9:30 - 11:30. We gebruiken het boek "10 vrouwen uit de Bijbel" van Max en Jenna Lucado.</p>
<p>Mama's Op Doortocht</p>	<p>Marieke Cozijnsen</p>	<p>Mama's Op Doortocht is een klein groepje van mama's met kinderen onder de 5 jaar. We lachen samen om herkenbare verhalen rondom moederschap en steunen elkaar in de uitdagingen die bij het moederschap komen kijken. We waren ooit begonnen met materiaal van Power to the Mama's en gebruiken nu het materiaal van www.vreugdevuur.com. We komen elke 2e maandag bij elkaar van de even weken.</p>
<p>God's meesterwerk</p> <p>dinsdagavond elke 2 weken</p>	<p>Wim de Brabander</p> <p>Herman Bor</p>	<p>Doel van de kring</p> <p>We nemen het boek "Gods Meesterwerk" van Henk Binnendijk door, gericht op het Bijbelboek Openbaring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor ons persoonlijk, • voor ons als kring, • voor ons als lid/vriend van de gemeente Op Doortocht. <p>Met onze antwoorden op de thuisgemaakte vragen proberen we elkaar te scherpen in het verstaan van de boodschap, verdieping van de geloofsovertuigingen en elkaar aan te sporen om met het persoonlijk ontdekte praktisch aan de slag te gaan.</p> <p>Afspraken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De beschikbare studievragen worden vooraf thuis gemaakt. Tijdens de kring worden de antwoorden uitgewisseld en besproken. 2. Waar: voor zover dat mogelijk zal de plaats van samenkomen wisselen over de deelnemers. 3. Wie: we streven ernaar dat de gespreksleiding gedurende het jaar wisselt over de deelnemers (naar keuze). Gaandeweg zal een kringlid de rol van assistent-kringleiding op zich nemen.

		<ol style="list-style-type: none">4. Wanneer: de kringavonden zijn op dinsdagavond elke twee weken en zijn van 19.30- 21.45 u. Evt. wijzigingen daarop worden onderling afgesproken.5. Deelnemers verbinden zich voor een jaar aan het programma van de themakring . Verhinderingen worden vooraf meegedeeld aan de kringleider. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een Whats-app groep voor het onderling contact.
--	--	--

<p>Aan tafel met de Onzichtbare</p> <p>I keer per maand</p>	<p>Josefine Boertjens</p> <p>Ronald van de Oever</p>	<p>De kring 'Aan tafel met de Onzichtbare' is in 2019 gestart met onze vorige voorganger Gijs, voor mensen met geloofsvragen of geloofstwifels . Het afgelopen jaar hadden we 2 van deze kringen waarvan er nu een in de afrondingsfase zit. In de kring worden deze vragen aangedragen door de groepsleden en met elkaar voorbereid. We leren zo om op een andere, frisse en vaak ook nieuwe manier te kijken naar oude thema's. Zo hebben we in vorige seizoenen thema's behandeld als: Last van een godsbeeld? Waarom bidden? Hoe kunnen we geloven in de opstanding van Jezus? Kunnen we geloven in een God die straft? Waarom geneest God meestal niet?</p> <p>We gaan samen op zoek en geven elkaar de ruimte om hierin tot eigen antwoorden te komen. Alle vragen zijn welkom. We beginnen de avonden rond 18:00 met een maaltijd en ronden voor 21:00 af.</p> <p>Waar: bij Josefine Boertjens of bij Marinus Schoonderbeek. Wanneer: ± 1 keer per maand, afgestemd met datumprikker Groepsgrootte: 8 personen Bij genoeg aanmeldingen verkennen we of een nieuwe tweede groep mogelijk is.</p>
--	--	---